

SJORS

van de Rebellenclub

9 MEI 1964
VERSCHIJNT
WEKELIJKS

Nr.
19



Map en Moppie



*Het komt
in
de bus*



ONZE CORRESPONDENTIE- EN RUILRUBRIEK

Jos Jansen (14), Prof. Krausstraat 78, Delft, wil corresponderen met een r.k. meisje uit Duitsland van haar leeftijd. Wie kan haar aan adressen helpen? • Willy de Vreede (13), Corn. Trompstraat 72, Delft, wil corresponderen met een r.k. meisje van haar leeftijd uit Engeland. Wie heeft adressen? • Mieke Strijbos, Meidoornlaan 25, Maasniel (L.), wil corresponderen met een r.k. meisje van twaalf of dertien jaar. Hobby's: zwemmen, handbal en foto's en tekenen en handwerken. • Elly Posthumus, Bierkade 158, Blokzijl (Ov.), spaart foto's en knipsels van de Elfstedentochten. In ruil daarvoor geeft ze sigarebandjes of suikerzakjes. • Ger Alberts (11), Helperbrink 55, Groningen, zoekt een r.k. correspondentievriend van zijn leeftijd. Hobby: voetbal. • Agnes Stapelbroek (12), Jan van Arkelweg 49, Achterveld (Gld.), wil corresponderen met een meisje van dertien jaar. Hobby's: zwemmen, handbal en foto's van Anneke. • Maarten van Dijk (14), Florisstraat 17, Arnhem, wil corresponderen met een jongen of meisje van zijn leeftijd, liefst uit Duitsland, eventueel ook uit Nederland. Hobby: klokken. Ook spaart hij postzegels van Afrika en Europa. • Gerda v. d. Plas (11), E. A. Borgerstraat 34, Katwijk a/Zee, wil corresponderen met een jongen of meisje van haar leeftijd uit Nederland of België. • Diana Meulman (16), Bodaanstraat 35, Hardegarijp (Fr.), Grietje Osinga (15), Dam 26, Bergum (Fr.), Janke v. d. Meer (16), Dam 11a, Bergum (Fr.), Trees Sloot (16),

Burg. Steenhuisenlaan 58, Bergum (Fr.), Maaike Poppema (17), Leyenweg 3, Opeinde (Fr.), en Klaasje Steensma (16), E. M. Beimastraat 16, Oostmeer (Fr.), willen corresponderen met jongens tussen zeventien en twintig jaar. • Phil Peeters (16), Rector Baptistlaan 38, Eindhoven, wil corresponderen met een jongen van haar leeftijd. Hobby's: zwemmen en moderne muziek. • Jenny van Hoof (14), Giraffestraat 30, Eindhoven, wil corresponderen met een jongen van haar leeftijd. Hobby's: schaatsen en foto's van filmsterren. • Albert Kuik (14), Hykerweg 6, Beilen (Dr.), wil corresponderen met jongens en meisjes van zijn leeftijd. Hobby's: voetbal, speldjes, postzegels, sport, oude munten, suikerzakjes en foto's van filmsterren en zangers. • Rob van Geenen (17), Schandelerstraat 22, Heerlen, wil corresponderen met een meisje van ongeveer zestien jaar, liefst uit Limburg. Hobby's: tekenen, muziek, accordeon en volleybal. • Mieke Haazer (14), Joost van Geelstraat 35a, Rotterdam-3, wil corresponderen met een jongen of meisje van haar leeftijd uit Nederland. Hobby's: lezen en foto's van filmsterren. • Mariet Bongers, Maastrichterweg 148, Roermond, wil corresponderen met een r.k. jongen tussen achttien en twintig jaar. • Ans Lammerink (16), Kerkstraat K 118, Reutum (Ov.), wil corresponderen met een r.k. jongen of meisje van achttien jaar of ouder. Hobby's: zwemmen, wandelen, jazz, dansen en voetbal. • Piet Helweggen, Rosslag 2, Herten (L.), wil corresponderen met een r.k. meisje van zestien jaar. • Alie Boekholt (16), Westermeerweg 45, Espel N.O.P., wil corresponderen met een jongen van vijftien jaar, liefst uit het noorden of midden van Nederland. • Willy de Berg (15), Wilhelminastraat 4, Oude Tonge (Z.-H.), en Lijnke Knops (14), Julianastraat 44, Oude Tonge (Z.-H.), willen corresponderen met twee ned. herv. jongens van zestien jaar. Hobby's: sport, dansen en jazz. • Ansjie Fit (14), Stadhouderskade 84, Amsterdam-Zuid, wil corresponderen met een padvinder of padvindster van haar leeftijd, liefst uit Nederland. • Riny Coene (16), Stadhouderskade 84, Amsterdam-Zuid, wil corresponderen met een meisje van haar leeftijd, niet uit Amsterdam. Hobby's: kamperen, fietsstochten en knutselen. • Ton Hessels, Reitschovenstraat 3c, Tilburg, wil suikerzakjes en lucifersmerken ruilen tegen sigarebandjes en andere suikerzakjes.







WAT EEN VERRASSING, SENOR DEATH!

MAAR DEZE KEER BRENG IK SLECHT NIEUWS, BESTE VRIEND. MOGEN WE EERST EEN KIJKE NEMEN?



MET BEHULP VAN EEN LADDER BEGEEFT HET GEZELSCHAP ZICH NAAR DE DERDE VERDIEPING.

ZOALS JULLIE ZIEN KAN DIT FORT EEN FLINK BELEG DOORSTAAN.

SENOR ATANASIO IS BENEDEN IN DE SALON.

WAT EEN GEWELDIGE VESTING!



SENOR ATANASIO IS EEN VAN DE DAPPERSTE STRIJDERS VOOR DE ONAFHANKELIJKHEID VAN MEXICO.



KAPITEIN ATANASIO KOMT BINNEN.



VRIENDEN VAN OLD DEATH ZIJN HIER ALTIJD WELKOM.



HEREN, MAG IK U AAN MIJN VROUW EN DOCHTER VOORSTELLEN...



OLD DEATH VERTELT ATANASIO HET DOEL VAN HUN TOCHT.



IK ZAL EVEN ENKELE MAATREGELEN TREFFEN. BINNEN EEN UUR...



...ZULLEN GIBSON EN OHLERT HIER BIJ U GEBRACHT WORDEN.

Omdat Slokje verstek liet gaan,
besloot Sheila Keeler in haar eentje
Tiger Joe op te zoeken. Maar onderweg...

TIGER-JOE



redder in de nood



Een filmploeg, die bezig was op de terreinen van de school een film te maken, maakte zich nu klaar om aan de opnamen in de ruïnes van een oud kasteel te beginnen...

De vrolijke vijf



van de Edelweïss-school



BILL BLUFFER

HIJ IS 'S WERELDS GROOTSTE OPSCHEPPEL!

DOOR AL DAT LOPEN GAAN JE VOETEN ERAAN!

ONZIN! IK BEN EENS ROND DE WERELD GELOPEN!

OP SCHOOL WAS IK AL EEN ECHTE GLOBETROTTER...

LATER WERKTE IK IN EEN SCHOENFABRIEK...

NOG TIENDUIZEND PAAR OM IN TE LOPEN!

IK HEB VANDAAG AL VIJFHONDERD KM GELOPEN!

OP EEN DAG BESLOOT IK DE WERELD ROND TE LOPEN...

MOET JE NIET EERST ETEN?

GEEN TIJD, MOEDER! IK NEEM HET FORNUIS WEL MEE!

HELP! HETE SOEP!

MAAR TOEN IK IN AFRIKA EEN HEUVEL AFDAALDE, GEBEURDE ER EEN ONGELUKJE...

HET FORNUIS GLEED DE HELLING AF EN VERDWEEN IN DE WILDERNIS...

WAAR HET ONTPLOFTE!

BANG!

IN ELK GEVAL WAS DAARMEE VOOR MIJ DE WEG GEBAAWD!

VAN AL DAT LOPEN WERD IK ZO MAGER, DAT ZELFS DE WILDE DIEREN ME NIETS DEDEN...

VEEL TE DUN!

IK WERD ZO MAGER, DAT IK OP EEN DAG IN EEN KONIJNEHOL VIEL!

TOEN IK WEER BOVEN KWAM, WAS IK ZO DUN DAT NIEMAND ME ZAG...

EEN VENT ZONDER LICHAAM!

WAT ENG!

DE NEGERS VLUCHTTEN. ZE LIETEN HUN ETEN, HUN IVOOR EN HUN DIAMANTEN ACHTER!

IK AT ME GAUW DIK EN IN DE NAASTBIJZIJNDE STAD GING IK BOODSCHAPPEN DOEN!

WINKEL

AFD. MEUBELN

IK KOCHT DE GROOTSTE TAFEL TER WERELD EN TERWIJL IK HEM ONDER HET LOPEN VOOR ME UIT DUWDE, AT IK NAAR HARTELUST!

DAAR HEB JE NOG EEN HAPJE!

BEN IK OP TIJD VOOR DE LICHTING?

DE NIEUWSTE TERRIËR-JEUGDPOCKET!



NORMAN COLLINS:

HET SLAVEN- SCHIP

Spanning en avontuur,
224 bladzijden lang!
Vraag aan je vader of
je moeder
of ze het voor je
willen bestellen.
Maar... doe het vlug,
want het zal wegvliegen!
De prijs van dit boek,
dat een prachtige
vierkleurenomslag heeft,
is maar

95 ct.

VOOR BELGIË 20 F

Ditmaal een boek dat jongens én meisjes vanaf 12 jaar zullen verslinden! HET SLAVENSCHIP is een boek vol spanning, dat je niet wegzet nadat je het één keer gelezen hebt. Je zult het telkens weer pakken en er steeds opnieuw met gloeiende oren in wegduiken.

Ralph, een eenvoudige boerenjongen, wordt door de doortrapte schurk Vrome Jack gedwongen als kajuitsjongen dienst te nemen op de *Nero*. De *Nero* blijkt een slavenschip te zijn, kapitein Swing is een slavenhandelaar, de bemanning bestaat uit een samengeraapt stelletje boeven. Het wordt voor Ralph een reis vol avonturen, waarbij de jongen op het nippertje aan de dood ontsnapt.

VERKRIJGBAAR DOOR TUSSENKOMST VAN DE BOEKHANDEL. RECHTSTREEKSE BESTELLINGEN WORDEN UITGEVOERD NA ONTVANGST VAN HET VERSCHULDIGDE BEDRAG AD F 0.95 OP POSTREKENING NUMMER 9229 VAN DE N.V. DRUKKERIJ DE SPAARNESTAD, AFDELING EXTRA-UITGAVEN, TE HAARLEM. OP HET GIROSTROOKJE DUIDELIJK VERMELDEN: „HET SLAVENSCHIP“. A.U.B. GEEN GELD OF POSTZEGELS IN BRIEVEN INSluiten. OOK GEEN EXTRA-POSTZEGELS OP EEN BRIEFKAART PLAKKEN. RECHTSTREEKSE BESTELLINGEN KUNNEN OOK WORDEN OPGEGEVEN BIJ DE PLAATSELIJKE AGENT VAN DIT BLAD.

VOOR BELGIË: N.V. TIJDSCHRIFTEN UITGEVERS MIJ., VAN SCHOONBEKE-
STRAAT, 34-38, ANTWERPEN - TELEFOON 38.23.80 - POSTREKENING 834.05.
TOEZENDING FRANCO PER POST VOLGT NA ONTVANGST VAN 20 F.



IN 2 UUR OVER DE OCEAAN!

Over een paar jaar zullen supersonische verkeersvliegtuigen met snelheden tussen de 2500 en 3500 kilometer per uur door het luchtruim schieten. Het woord supersonisch wil zeggen, dat deze vliegtuigen sneller vliegen dan

DIT IS EEN GEDEELTE VAN DE 2,5 CM Dikke HUID VAN EEN SUPERSONISCH VERKEERSVLIETGUIT. DOOR DE HONINGRAATCONSTRUCTIE IS HIJ BESTAND TEGEN ZEER HOGE TEMPERATUREN EN BESCHERMT DE PASSAGIERS TEGEN HITTE EN LAWAAI.



1200 kilometer per uur, de snelheid van het geluid. Het eerste supersonische vliegtuig, dat in de lucht zal komen, is de Brits-Franse Concorde, een toestel voor honderdvier passagiers. Het wordt ontwikkeld en gebouwd door de Engelse B.A.C. en de Franse Sud-Aviation-vliegtuigfabriek. De regeringen van beide landen hebben al honderdvijftig miljoen gulden voor dit project uitgetrokken.

De eerste Concorde komen in 1966 in de lucht, waarna ze drie jaar lang grondig getest zullen worden. Ofschoon ze op het ogenblik alleen nog maar op papier bestaan, zijn er al tientallen van

besteld. De belangrijkste klanten zijn de grote Amerikaanse maatschappijen Pan American Airways en Trans World Airlines, die samen twaalf Concorde besteld hebben. Deze orders van Amerikaanse maatschappijen op een Europees vliegtuig brachten de Amerikaanse vliegtuigfabrieken ertoe om in zeer hoog tempo ook een supersnel vliegtuig te ontwikkelen. Ze hebben nu hun ontwerpen ingediend en omstreeks de maand mei zal uit die ontwerpen er één worden gekozen om gebouwd te worden. Het Amerikaanse toestel zal in ieder geval groter (tweehonderd zitplaatsen) en sneller (3200 kilometer per uur) worden dan de Concorde, die met zijn aluminiumhuid niet sneller kan vliegen dan 2500 kilometer per uur. Boven die snelheid verliest dit metaal zijn sterkte. Het Amerikaanse toestel zal gemaakt worden van roestvrij staal en titanium. Door de speciale metaalsoorten, de constructies en de motoren zal het zeker veel duurder worden dan de Concorde.

Maar daarmee zijn nog lang niet alle problemen op het gebied van de supersonische vliegtuigen opgelost. Een groot probleem is onder andere, dat men nog helemaal geen ervaring heeft met deze vliegtuigen. De grote naoorlogse verkeersvliegtuigen steunen allemaal op een jarenlange ervaring met militaire vliegtuigen. Het enige bestaande militaire supersonische

vliegtuig is de XRB-70 Valkyrie, een reusachtig toestel, dat een snelheid kan bereiken van meer dan 3000 kilometer per uur. Het was bedoeld als opvolger van de grote vloot Amerikaanse B-52-straalbommenwerpers. De Valkyrie had twee jaar geleden al moeten vliegen, maar door allerlei moeilijkheden tijdens de bouw staat het nog steeds aan de grond. Intussen is de rakettechniek zo ver gevorderd, dat een zware raket de taak van de Valkyrie gemakkelijk kan overnemen. De Valkyrie zal nu dienst gaan doen als vliegend proefstation.

Er zijn nog veel meer onbeantwoorde vragen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met een vliegtuig dat dagelijks vele uren achtereensupersonisch vliegt? Op grote hoogte zet de romp door de wrijvingshitte van 140 graden en door de inwendige druk uit. Tijdens de landing krimpt het metaal weer in. Houdt een toestel dat tien jaar uit? Verdere problemen zijn de koeling van brandstof en passagiers, de verkeersleiding, het gevaar van kosmische straling (omdat het toestel boven de beschermende laag van de troposfeer vliegt) en de geluidshinder, die men op aarde zal ondervinden (schokgolf). Het zal nog wel geruime tijd duren voor die problemen zijn opgelost en een vlucht in een supersonisch vliegtuig tot de gewoonste zaken van de wereld zal behoren.

BESTAANDE (CONVAIR B-58 EN VALKYRIE) EN ONTWORPEN AMERIKAANSE SUPERSONISCHE VLIETGUITEN. DE ONTWORPEN VLIETGUITEN MOETEN 2500 KM PER UUR OF SNELLER KUNNEN VLIEGEN.



DE XRB-70 VALKYRIE IS DE ZWAARSTE (250.000 KG) EN SNELSTE (3000 KM) AMERIKAANSE BOMMENWERPER. HOE GROOT HIJ WEL IS BLIJKT UIT DE STARFIGHTER (16 METER LANG), DIE IN VERHOUDING TOT DE VALKYRIE IS GETEKEND. DE XRB-70 IS 51,80 METER LANG EN HEEFT EEN SPANWIDTE VAN 35 METER.

DE CONCORDE EN DE VLIEGTUIGEN DIE DE MOEILIKHEDEN VOOR HEM UIT DE WEG RUIMEN. MET DE BRISTOL 188 TEST MEN MATERIALEN EN MOTOREN BIJ HOGE SNELHEDEN (ROND DE 3000 KM PER UUR). MET DE HANDLEY PAGE 115 TEST MEN DE VLEUGEL, BIJ LAGE SNELHEDEN EN BIJ START EN LANDING. MET DE BRISTOL 221 TEST MEN DE VliegEIGENSCHAPPEN VAN DE VLEUGEL BIJ SNELHEDEN ROND DE GELUIDSSNELHEID (1200 KM PER UUR). DE VLIEGTUIGEN ZIJN IN GELIJKE VERHOUDING TOT ELKAAR GETEKEND. DE EERSTE CONCORDE ZAL IN 1966 IN DE LUCHT KOMEN.



ENIGE ONDERDELEN VAN DE CONCORDE:

- 1 RADARINSTALLATIE
- 2 NAAR BOVEN KLAPPEND HITTESCHILD
- 3 COCKPITRAMEN
- 4 EEN VAN DE TWEE VLIEGERS
- 5 PLAATS BOORDWERKTUIGKUNDIGE
- 6 DEUR
- 7 104 ZITPLAATSEN IN DE TOERISTENKLASSE
- 8 BOORDKEUKEN
- 9 BRANDSTOFTANK
- 10 TWEE VAN DE VIER BRISTOL SIDDELEY OLYMPUS 593 STRAALMOTOREN MET EEN STARTVERMOGEN VAN CIRCA 14.000 KG PER STUK
- 11 ROLROER
- 12 KLEP
- 13 KIELVLAK
- 14 RICHTINGSROER
- 15 TOILETTEN

ENIGE GEGEVENS VAN DE CONCORDE:



STARTBAANLENGTE 2,5 KM
UITLOOP NA LANDING 2 KM
104 PASSAGIERS
VliegBEREIK 6000 KM
VliegHOOGTE 20 KM
PRIJS CIRCA F 40.000.000 PER STUK

LENGTE 55 METER



Billie Turf

het dikste studentje ter wereld







Kareltje Sprint





Freek er Frank



OP BEVEL VAN ADMIRAAL BOEM WAREN FREEK EN FRANK IN HET KRAAIENEST GEKLOMMEN...

„DAAR ZITTEN WE NU HOOG EN DROOG,” MOMPELDE FREEK. „ALS JE NAAR BOVEN KIJKT, IS HET NIET ERG, MAAR NAAR BENEDEN... BRRR!”



„MAAR TOCH ZULLEN WE NAAR BENEDEN MOETEN ALS WE HONGER KRIJGEN,” ZEI FRANK.



„WEET JE WAT WE DOEN?” ZEI FREEK. „WE BINDEN ONZE HALSDOEKEN VOOR ONZE OGEN, DAN ZIEN WE DE DIEPTE NIET!”



OP DE TAST KLOMMEN ZE NAAR BENEDEN. ALLES GING GOED, ALLEEN GREEP FREEK VLAKE BOVEN HET DEK MIS EN VIEL BOVEN OP FRANK.



TOEN ZE VAN DE SCHRIK BEKOMEN WAREN ZEI FREEK: „IN HET RUIM HEB IK EEN KATROL ZIEN LIGGEN. ALS WE DIE AAN HET KRAAIENEST BINDEN, KUNNEN WE ELKAAR OMHOOGTREKKEN EN HEBBEN WE DIE ZWIEBERENDE TOUWLADDER NIET MEER NODIG!”



MAAR JA, EEN VAN BEIDEN ZOU TOCH EERST NAAR BOVEN MOETEN OM DE KATROL VAST TE BINDEN. ZE TOSTEN EROM WIE DAT ZOU MOETEN DOEN.



FRANK VERLOOR EN MET DE MOED DER WANHOOP KLOM HIJ NAAR BOVEN. TOEN WAS HET VLGUG GEBEURD.



HIJ KNOOPT HET TOUW MET EEN LUS ONDER ZIJN ARMEN EN RIEP: „VIEREN MAAR!”



EERST GING ALLES GOED, MAAR OPEENS MERKTE FREEK DAT HIJ DOOR ZIJN VRIEND OMHOOGETROKKEN WERD.



MAAR AL DOENDE LEERT MEN EN AL GAUW WERDEN DE VRIENDEN VOLLEERDE ZEELUI. DE REIS VERLIEP VOORSPOEDIG.



OP EEN KEER HAD FREEK JUIST DE UITKIJKPOST BETROKKEN...



DAAR ZAG HIJ EEN ZEIL BOVEN DE HORIZON, DAT SNEL OP HEN AFKWAM. „SCHIP IN ZICHT,” BRULDE HIJ NAAR BENEDEN.



TEKENINGEN
VAN
HERMAN
GIESEN

3

POLLIE en OLIVIER

Avontuur in Spanje

DOOR DAVID SCOTT DANIELL

KORTE INHOUD: De Spaanse stad Albencia met een garnizoen van een bataljon Engelsen wordt belegerd door drie bataljons Franse infanterie van het leger van Napoleon. In de stad bevinden zich ook Olivier Crow, leerling-tamboer, sergeant Trott met zijn dochtertje Pollie en soldaat Pilchard. De toestand is ernstig. Pollie en Olivier willen proberen door de vijandelijke linies te sluipen om hulp te halen.

Ik ben het volkomen met u eens dat het een uitstekend plan is, kapitein. Ik vind het echter ook geen prettig idee, dat die twee jongens hun leven daarvoor moeten gaan wagen. Maar als u eerlijk mijn mening vraagt, dan zou ik zeggen: laten we hun een kans geven."

Kapitein Fairclough keek naar Oli-

vier en toen naar Pudden. Hij trommelde met zijn vingers op de tafel.

Toen nam hij een besluit.

„Goed dan,” zei hij. „Jullie mogen het, wat mij betreft, proberen. Boscowen, tref jij alle noodzakelijke voorbereidingen. Zorg ervoor dat er flink wat opschudding ontstaat bij de noordwestelijke bolwerken, als de

jongens vertrekken. Geef de manschappen bevel dat ze zoveel mogelijk kabaal maken om de aandacht van de vijand af te leiden."

"Jawel, kapitein," zei vaandrig Boscowen.

"Geef de beide jongens wat Spaans geld en noodrantsoenen. Ik zal een brief voor de kolonel schrijven." Hij richtte zich tot de jongens. "En nu jullie tweeën. Als jullie gevangen worden genomen, denk er dan wel aan, dat die brief in geen geval in handen van de vijand mag komen. Ik wil niet dat de Fransen weten, hoe slecht we ervoor staan. Vernietig de brief dus, als je denkt dat je er niet door komt. Eet hem desnoods op, als het niet anders kan. En als jullie gepakt worden, geef dan geen enkele inlichting, uitgezonderd je naam en je regiment. Anders niets, begrepen?"

"Jawel, kapitein," zeiden Olivier en Ginger als uit één mond.

"In orde. Nou, dat is dan alles," zei de kapitein. "Sergeant, jij moet ervoor zorgen dat ze een goede maaltijd krijgen, voordat ze weggaan. Boscowen, om tien uur vanavond moet de aandacht van de vijand worden afgeleid. Tamboer Crow en tamboer Pudden, ik ben trots op jullie. Succes!"

"Dank u wel, kapitein," zeiden de jongens weer in koor.

Olivier liep naar de borstwering en keek naar de Franse loopgraven. Hij zag dat er manschappen bezig waren om een nieuwe loopgraaf te maken, nog weer dicht bij de stadsmuren. Anderen stelden de kanonnen in een andere positie op. Ze werkten onder dekking van stapels zandzakken en opgehoopt zand. Het zou niet lang

meer duren of hun kanonnen zouden zo dichtbij zijn, dat ze gaten in de muren zouden kunnen schieten, gaten waardoor de aanstormende troepen zich een weg zouden banen en zo de belegerde stad zouden binnendringen. Als er niet heel gauw hulptroepen zouden komen, dan zou het te laat zijn. Het was inderdaad een uiterst belangrijke opdracht die hij en Ginger Pudden hadden gekregen.

Olivier bepaalde zijn gedachten nu weer bij de problemen van het ogenblik. Hij bekeek oplettend het omliggende land en prentte zich de route die hij en Ginger die avond zouden moeten gaan, alvast in het geheugen. Ze zouden gebukt tussen de Franse wachtposten door moeten sluipen, voetje voor voetje; dan de loopgraven moeten oversteken, tegen de heuvel opklimmen en om het vijandelijke kamp heen naar de straatweg sluipen, die nu als een wit lint in de zon schitterde en die naar Amoya voerde. Daar zouden ze dan eindelijk weer onder hun eigen mensen zijn, en daar zouden ze kolonel Frinton vinden en hem de brief van de kapitein kunnen overhandigen.

Toen drong het opeens tot Olivier door dat er nog een moeilijk probleem was, dat hij moest oplossen. Hij moest nog aan Pollie vertellen, dat tamboer Pudden met hem mee zou gaan en dat zij moest achterblijven. Dat zou lang niet gemakkelijk zijn; hij verwachtte dat ze wel behoorlijk tekeer zou gaan. Zo'n onplezierig karweitje kon je maar beter niet te lang uitstellen en daarom liep hij nu naar het huis van don Ramon om het maar zo vlug mogelijk achter de rug te hebben.

"Ben je al bij papa geweest?" vroeg Pollie dadelijk.

"Ja," zei Olivier. "En ook al bij de kapitein. Hij vond het een heel goed idee."

Pollie klapte in de handen van blijdschap.

"O, Olivier, wat fijn! Wanneer gaan we?"

"Vanavond om tien uur. Ze zullen ervoor zorgen dat er flink wat opschudding is om de Fransen bezig te houden, terwijl wij wegsluipen. Kapitein Fairlough schrijft een brief aan de kolonel."

Pollie ging zitten. Ze steunde haar kin op de handen en dacht zo ingespannen na, dat er rimpels in haar neus en voorhoofd kwamen.

"Het moeilijkste deel van het karwei is het sluipen door de linies," zei ze. "Wat daarna komt is kinderspel. We zullen oude, haveloze kleren aantrekken en dan doen we net of we Spaanse zwervers zijn. Maar we zitten nog met de katten!"

"Met de katten?" echode Olivier.

"Ja. Ik moet iemand hebben die ik vertrouwen kan en die op ze wil passen zolang wij weg zijn. Ik geloof dat ik dat maar aan Ginger Pudden vraag. En ik neem mijn gitaar ook mee!"

Olivier wist niet goed, wat hij nu doen moest. Hij deed alsof hij nauwkeurig een blad van de vijgeboom, die op de binnenplaats stond, bestudeerde.

"Pollie," zei hij toen, "ik heb mijn uiterste best voor je gedaan, maar het heeft niet mogen baten. Ze wilden er niet van horen."

"Wilden ze er niet van horen dat ik mijn gitaar mee wil nemen? Maar ze

"Vernietig de brief dus, als je denkt dat je er niet door komt."



konden toch niet weten dat ik dat van plan was!"

„Nee, dat bedoel ik niet." Olivier draaide zich naar Pollie om en haalde diep adem. Toen zei hij moedig: „Weet je, ze willen niet hebben dat jij mee-gaat."

„Wat zeg je me nou?"

„Het spijt me heel erg, maar er is niets aan te doen. Jij moet hier in de stad blijven."

„Ik begrijp er niets meer van," zei Pollie. „We hadden toch afgesproken dat je met geen woord over mij zou praten."

„Nou, dat heb ik toch ook niet gedaan," zei Olivier, die zich ellendig voelde.

„Hoe is het dan mogelijk, dat ze gezegd hebben, dat ik niet mee mag?"

„Dat kwam zo in het gesprek te pas. Ik weet niet precies meer hoe het kwam, maar ze vinden het absoluut uitgesloten dat jij meegaat."

Pollie ging vlak voor Olivier staan, met de handen op de heupen.

„Olivier Crow," zei ze, „je bent een verrader! Wie heeft het plan bedacht? Zeg me dat eens eventjes!"

„Ik heb wel tegen hen gezegd dat het jouw idee was, en de kapitein zei dat jij alleen méér hersens in je hoofd had dan al zijn officieren bij elkaar. Ze hebben allemaal een erg hoge dunk van je. Daarom wilden ze ook niet hebben dat jij je leven waagt."

Pollie lachte honend.

„Ik begrijp het," zei ze. „Dus tamboer Crow gaat alleen op avontuur uit! Hij kruipt door de Franse linies en wandelt daarna vijfenveertig kilometer door het Spaanse landschap, waar het wemelt van de vijanden! Laat me niet lachen. Jij, en alleen gaan!"

Olivier slikte. „Ginger Pudden gaat met me mee," zei hij gelaten.

Pollie ging met een plof zitten. „O nee!" kreunde ze. „Ginger Pudden niet! Man, die heeft nog niet zoveel hersens als een muis!"

„Ik weet wel dat Ginger een beetje traag lijkt," verdedigde Olivier zijn collega. „Maar hij is een van de moedigste jongens van het hele regiment."

„Best, hoor," zei Pollie, „ik wens je succes, erg veel succes. En geloof maar dat je dat nodig zult hebben!"

Tamboer Crow en tamboer Pudden nemen het op tegen het hele Franse leger in Spanje. Gaat dat zien, gaat dat zien!"

„Pollie, ik geef je mijn woord van eer dat ik jou honderdmaal liever mee zou nemen dan wie ook, maar... Nou, begrijp je dat dan niet, dit is een militaire operatie."

„Dat meen je toch niet! Is het werkelijk waar?" hoonde Pollie.

„En meisjes kunnen niet meegaan op militaire operaties, dat is nu eenmaal zo. Je begrijpt het toch wel, hè, Pollie? Ik vind het heus heel erg jammer."

„O, denk alsjeblieft niet dat het me een sikkiepit kan schelen!" zei Pollie.

„En als je het goedvindt, ga ik een poosje breien."

„Pollie, toe nou, wees nou niet kwaad!"

„Kwaad?" zei Pollie snuivend. „Ik geef je de verzekering, tamboer Crow, dat de hele zaak me koud laat!"

Ze schreed met opgeheven hoofd de binnenplaats af.

Toen de klok van de kathedraal die avond half tien sloeg, gingen sergeant Trott, Olivier Crow en Ginger Pudden naar beneden, naar de kelder van don Ramon. Al gauw voegde zich ook vaandrig Boscowen bij hen, die de brief voor de kolonel bij zich had. De brief was dichtgeplakt en verzegeld. Olivier stopte hem voorzichtig in zijn binnenzak. De beide jongens kregen van Boscowen wat Spaans geld, een klein kompas en een landkaart van de omgeving.

„Hebben ze allebei flink gegeten, sergeant?" vroeg de vaandrig.

„Jawel, vaandrig. Tamboer Pudden heeft de maaltijd alle eer aangedaan, maar tamboer Crow heeft er niet veel van gemaakt."

„Ik had geen honger, sergeant," zei Olivier. Hij moest echter een geeuw onderdrukken.

„Ik kan me heel goed voorstellen, hoe je je voelt, Crow," zei vaandrig Boscowen. „Ikzelf ben ook altijd wat nerveus als er wat gaat gebeuren. Ik zou er heel wat voor overhebben, als ik met jullie mee zou kunnen gaan! Is alles in gereedheid gebracht, sergeant?"

„Alles is klaar, vaandrig!" zei sergeant Trott. Hij wendde zich tot Olivier.

„Waar is Pollie eigenlijk, Olivier? Ik heb haar al een hele poos niet meer gezien."

„Ik weet het niet, oom... ik bedoel, sergeant," zei Olivier. „Ik heb haar ook al een tijd niet gezien." Toen vroeg hij aan de vaandrig: „Hoe lang duurt het nog, voordat we vertrekken, vaandrig?"

„Nog ongeveer tien minuten, zou ik zeggen, Crow. Dat wachten is zenuwslopend — dat is altijd zo — maar we mogen de deur niet open doen, vóórdat ze met de afleidingsmanoeuvres begonnen zijn."

Zo stonden ze daar in de donkere kelder te wachten, terwijl ze zenuwachtig met de voeten schuifelden en



„Olivier Crow," zei ze, „je bent een verrader."



Gehoorzaam smeerde Ginger de zwarte, kleverige massa over zijn hele gezicht.

af en toe fluisterend met elkaar praatte.

Opeens ging de binnendeur open en kwam er iemand binnen.

„Bent u daar, papa?” vroeg Pollie.

„Ja, Pollie. Ben je gekomen om Olivier en Pudden succes te wensen?”

„Ja, paps,” zei Pollie. „En ik kom met een boodschap van kapitein Fairclough. De kapitein wil onmiddellijk tamboer Pudden spreken. En, papa, de kapitein zegt dat u op post moet gaan staan bij de noordwestelijke muur om het sein te geven voor de afleidingsmanoeuvres.”

„Maar ik wil liever zien dat Olivier en Pudden goed hier vandaan komen.”

„Je zult moeten doen wat de kapitein beveelt, sergeant,” zei vaandrig Boscowen. „En jij, tamboer Pudden, denk eraan dat je zo vlug mogelijk terugkomt!”

Pollie ging met haar vader en tamboer Pudden de deur uit. Sergeant Trott haastte zich naar de noordwestelijke stadsmuur en Pollie pakte Ginger Pudden bij de mouw.

„Wacht even, Ginger,” zei ze. „Je moet eerst je gezicht hiermee insmeren.”

„Wat is dat?” vroeg Ginger achterdochtig.

„Dat is houtskool vermengd met

kaarsvet. Ik heb ook wat bij mij voor Olivier. Als je daarmee je gezicht en je handen zwart maakt, dan ben je in het donker niet zo gemakkelijk te zien.”

Gehoorzaam smeerde Ginger de zwarte kleverige massa over zijn hele gezicht.

„Als je terugkomt, is het wachtwoord de eerste regel van het volkslied. Dat moet je fluiten. Kapitein Fairclough heeft gezegd dat je het straks moet fluiten, als je bij hem komt, want hij wil zich ervan overtuigen dat je het goed begrepen hebt.”

„Zó moet het zeker, hè,” zei Ginger en hij floot een paar maten van het Britse volkslied.

„Juist, dat is de bedoeling,” zei Pollie. „O ja, en dan is er nog iets. Kapitein Fairclough stond vanmiddag vlak bij een kanon toen het werd afgeschoten, en nu is hij erg doof geworden. Je zult dus erg hard tegen hem moeten schreeuwen, als je je verstaanbaar wilt maken. Kom nu maar mee.”

Pollie stapte vlug naar buiten, terwijl Ginger met zijn zwarte gezicht haar op de voet volgde. De kapitein stond met verscheidene andere officieren bij de borstwering te wachten tot het tumult zou beginnen. Pollie

zei tegen Ginger dat hij even moest blijven wachten en ze liep alleen naar de kapitein toe.

„Kapitein, er is iets vreemds gebeurd,” zei ze op zachte toon. „Er is iets met tamboer Pudden. Ik maak me erg ongerust over hem. Ik geloof dat hij ziek is. Hij gedraagt zich erg eigenaardig.”

Kapitein Fairclough begon te lachen.

„O, dat zijn alleen maar zenuwen,” zei hij. „Iedereen wordt nerveus als hij zo'n gevaarlijke opdracht moet uitvoeren. Dat gaat vanzelf weer over, Pollie.”

„Ik ben bang dat het bij tamboer Pudden niet alleen zenuwen zijn, kapitein,” ging Pollie verder. „Hij heeft zijn hele gezicht met zwart vet ingesmeerd, zodat hij er uit ziet als een neger. Hij loopt maar steeds te fluiten en hij schreeuwt tegen iedereen. Ik denk dat zijn hersenen de spanning niet hebben kunnen verdragen, kapitein. En per slot van rekening hangt het leven van mijn neef Olivier ervan af. Zou u eens even met Pudden willen praten, kapitein?”

„Ja, dat is goed. Stuur hem maar naar mij toe. Maar schiet een beetje op, want het is bijna tijd voor hen om te vertrekken.”

Wordt vervolgd

WERELD-QUIZ

1. DIT BOUWWERK STAAT IN:
JAPAN GRIEKENLAND
INDONESIË EGYPT



2. DIT ZIJN
INWONERS
VAN HET ZUID-
AMERIKAANSE
LAND...

3. WELK DIER IS DIT ?



4. DEZE VLIEGTUIGEN ZIJN...



5. EEN BIJZONDER DIER IS DEZE...



6. HOE
HETEN DEZE BLOEMEN ?



7. ZIJN BEROEP
IS...

8. WELKE SPORT
BEOEFENT
DEZE MAN ?



9. BIJ WELKE STAD STAAT
DIT BEELD EN HOE
HEET HET ?



10. UIT WELKE TWEE DIEREN IS DIT
BEEST SAMEN-
GESTELD ?



BULTERS

11. AAN WELK TYPE AUTO BEHOORT
DIT VORSTELIJKE FRONT ?





VRAGEN STAAT VRIJ

GEORGE CHAKIRIS

George Chakiris (geboren in de Amerikaanse staat Florida) is van Griekse afkomst. Zijn vader was een Griekse immigrant, die hard moest werken om zijn gezin aan het eten te houden. George woont met zijn ouders, zijn broer Sokrates en zijn veertienjarig zusje Athena in Hollywood.

Een broer en drie zussen van hem zijn getrouwd. Natuurlijk is de familie erg trots op hem. Dat hij zeer populair is, bewijst wel het feit dat hij per week ongeveer duizend brieven van bewonderaars ontvangt. Ook sturen zijn fans hem veel geschenken. Zijn fanmail wordt hoofdzakelijk behandeld door zijn secretaresse Marsha.

George Chakiris is vooral bekend geworden door de rol die hij speelde in de film „West Side Story“. Hij was daarin Bernardo, de leider van de Sharks. Voor zijn spel in deze film won hij een Oscar.

George Chakiris is te bereiken via United Artists, 729 Seventh Avenue, New York 19, N.Y., U.S.A.

Mieke Telkamp werd geboren op 14 juni 1934 in Oldenzaal. Zij was de jongste spruit van het gezin Telgenkamp en volgens haar eigen zeggen werd ze erg verwend door haar ouders, twee broers en twee zussen. Nadat ze de mulo had afgelopen, ging Mieke naar kantoor in Oldenzaal en in Hengelo. In die tijd zong ze bij een amateur-operettegroep, maar later ging ze naar een cabaretgroep over. Ontdekt werd Mieke door Gerard van Krevelen. Hij hoorde haar een keer zingen en liet in Hilversum proefopnamen van haar maken. Die proefopnamen slaagden uitstekend. Op 14 december 1952 om twaalf uur 's middags was Miekies stem voor het eerst door de radio te horen. Mieke tekende een contract, veranderde haar naam in Telkamp en ging in Hilversum wonen. Op 28 april 1954 trad zij daar in het huwelijk met de heer Gerard Zuur. Gerard was aanvankelijk stuurman op de grote vaart, nu is hij manager van zijn beroemde vrouw. Mieke treedt in Nederland en ook in Duitsland op. Er zijn een hele serie grammofoonplaten gemaakt van haar liedjes. Het echtpaar Zuur woont in Nieuw-Loosdrecht, Rembrandtlaan 29.

MIEKE TELKAMP



Cliff Rendall

SCIENCE FICTION

HET GEHEIM
VAN DE
VIJF
VIERKANTEN

CLIFF EN SHENA ZIJN OP GEHEIMZINNIGE WIJZE DOOR DE RUIMTE VERPLAATST NAAR EEN PLENEET IN HET ZONNESTELSEL ALPHA-CENTAURI. NADAT ZE OP HET NIPPERTJE ONTSNAPT ZIJN AAN EEN MEERMONSTER, GAAN ZE NAAR EEN VREEMD BOUWWERK, DAT AAN DE HORIZON ZICHTBAAR IS. INTUSSEN HEBBEN ZE GEMERKT, DAT ENKELE PADDESTOELVORMIGE BOMEN ZICH VERPLAATSEN EN EEN ZOETGEUREND STUIFMEEL VERSPREIDEN...

DE GEUR, DIE DE BOMEN VERSPREIDEN IS BEDWELMEND. IK KRIJG ER SLAAP VAN!

DIE WANDELLENDE DINGEN KOMEN DUIDELIJK IN ONZE RICHTING. VLG HIER VANDAAN, SHENA.

20

DIE REUZENPLANTEN VERPLAATSEN ZICH MAAR LANGZAAM. TOCH ZOU IK NIET GRAAG IN SLAAP VALLEN BIJ DIE MONSTERS! MISSCHIEF ZIJN HET VLEESETENDE PLANTEN, DIE ALLEEN 'S NACHTS...

IK KAN... MIJN... OGEN BIJNA... NIET MEER OPENHOUDEN... IK...

BLIJF WAKKER, SHENA! GOEIE GENADE, ZE IS AL IN SLAAP GEVALLEN! WE MOETEN EEN HOGER GELEGEN PUNT PROBEREN TE BEREIKEN. DAAR HANGEN DE STUIFMEELDAMPEN NIET! IK MOET ZELF OOK VECHE TEN TEGEN DE OPKOMENDE SLAAP.

MET DE HALFVERDOOFDE SHENA OVER ZIJN SCHOUDER RENT CLIFF EEN MET ROTSBLOKKEN BEZAAIDE HELLING OP...

HIER BOVEN ZIJN WE BETREKKELIJK VEILIG. VERDRAAI, DIE KLEINE PLANTEN ZIJN OOK GEVAARLIJK! ZE SLINGEREN ZICH OM MIJN BENEN. EN ACHTER DIE STENEN ZIJN NOG MEER BEWEGENDE PLANTEN!



DE MAN VAN STAAL



TED EN KEN KEKEN VERBAASD NAAR HUN MEDEGEVANGENEN.

TED, KEN EN ARCHIE WILDEN HET MYSTERIE OPLOSSEN VAN DE SCHOENER DE MEEUW, DIE ZE ONBEMAND OP ZEE HADDEN AANGETROFFEN. DOOR TOEDOEN VAN HUN TEGENSTANDERS RAAKTEN ZE BEWUSTELOOS. TOEN ZE BIJKWAMEN...

DUS U BENT DE EERSTE BEMANNING VAN DE MEEUW?

JÅ. WIJ ZIJN OVERMEESTERD DOOR GASRAKETTEN!

VLAKE BIJ HUN GEVANGENIS LAG DE SCHOENER GEMEERD.

WIJ NADERDEN DIT EILAND. OPEENS HOORDEN WE DE RAKETTEN. TOEN WE BIJKWAMEN WAREN WE HIER!



DOOR DE WIND RAAKTE DE SCHOENER OP DRIFT. U HEBT HEM GEVONDEN!

INTUSSEN BUITEN DE GEVANGENIS...

HET IS TIJD DAT DE GEVANGENEN AAN HET WERK GAAN!



EVEN LATER...

DE RAKETBASIS WORDT UITGEBREID. JULLIE MOETEN HET TERREIN KLAARMAKEN!



DE MAN VERVOLGDE:

MET DEZE RAKETTEN GA IK HET WEER OVER DE HELE WERELD VERANDEREN! IK ZAL ZORGEN VOOR CYCLONEN EN TROPISCHE STROMEN!





ZODRA IK HET
WEER KAN REGELEN,
HEB IK DE WERELD
IN MIJN MACHT!



VOORZICHTIG BETASTTE TED
ZIJN ZENDER...

HET ZIET ER
NIET BEST VOOR ONS
UIT, MAAR GELUKKIG
HEBBEN WE ARCHIE
NOG!



ARCHIE BEVOND ZICH NOG AAN BOORD
VAN DE SCHOENER. INTUSSEN NADERDEN
REIS EN KALDO...

WE MOETEN
ZORGEN DAT DE
SCHOENER NIET
WEER OP DRIFT
RAAKT!

OPEENS ZAG REIS DE ROBOT...



VLUG, NEEM
DE ZENDER IN
BESLAG WAAR-
MEE DE ROBOT
BESTUURD
WORDT!

MAAR JUIST OP DAT
MOMENT SPRONG ARCHIE
OP. HIJ GEHOORZAAMDE
AAN TEDS OPROEP!



HELP!
DE IJZEREN
MAN KOMT
TOT LEVEN!



DOOR ARCHIES
ONVERWACHTE
BEWEGING
VIEL REIS
OVERBOORD.



IN RECHTE LIJN STORMDE ARCHIE OP
ZIJN DOEL AF...

PAS OP! DAAR
KOMT DE
IJZEREN
MAN!

EVEN LATER KREEG TED DE
ROBOT IN ZICHT.



GELUKKIG,
DAAR IS HIJ!
NU KOMT ALLES
WEER
GOED!



MAAR MEN HAD DE ROBOT
AL ONTDEKT...



GEWEREN WERDEN OP TED GERICHT...

TE LAAT!
ARCHIE KAN
ONS NIET MEER
HELPEN!

VLUG, SCHIET
DE ZENDER VAN DE
GEVANGENE AAN FLARDEN!

Wie puzzelt er mee?

OPLOSSINGEN VAN DE PUZZELS UIT ONS VORIGE NUMMER

visitekaartjes van Tineke Berendsen
in Eindhoven:

- 1 Burgemeester
- 2 Kapelmeester

puzzel van Cootje Campagne in
Heerlerheide:

- 1 S i e n t j e
- 2 J e n e v e r
- 3 O l i f a n t
- 4 R u s l a n d
- 5 S j i m m i e

Op de eerste rij van boven naar
beneden lees je de naam SJORS.



HOE KOMT DE KAT BIJ DE MUIS?



KRUISWOORDPUZZEL

Ingezonden Marijke Vredegoor
door in Klarenbeek:

Horizontaal:

- 1 Voorwerp om te snijden
- 4 Voorwerp om te eten
- 8 Stekelvarken
- 9 Ontkenning
- 10 Lof
- 11 Straat
- 12 Bijdehand
- 14 Plaats in Gelderland
- 15 Kippeprodukt
- 16 Zomerse lekkernij
- 18 Hert
- 19 Dier
- 22 Naamloos
- 23 Lof dicht (mv.)
- 25 Grappenmaker
- 26 Vorm van kennen
- 28 Stil staan
- 30 Plaats in Noord-Brabant

Verticaal:

- 1 Vogel
- 2 Stekelvarken
- 3 Reeks
- 5 Donder
- 6 Vorm van rijden
- 7 Spel
- 13 Muzieknoot
- 16 Meisjesnaam
- 17 Wasmiddel
- 18a Voegwoord
- 20 Koren
- 21 Plus
- 24 Meisjesnaam
- 26 Vat
- 27 Naamloos
- 29 Bijwoord

ZIEKENLIJSTJE

Gerhard Vreeman, Sint-Ellisabethziekenhuis, Sluiskil (Z.-VI.), heeft een zware operatie ondergaan en moet nog een hele tijd liggen. Hij zou graag wat post ontvangen. Zijn hobby is het sparen van speldjes.

Nelly Lenssen (13), Sanatorium Sint-Jozefheil, Julianapaviljoen, Zaal 1, Bakel (N.-Br.), zou graag wat post ontvangen. Ze spaart kleurenfoto's van filmsterren.

Godee Hanssen (12), Sanatorium Sint-Jozefheil, Julianapaviljoen, Zaal 1, Bakel (N.-Br.), ligt al negen maanden op bed. Ze spaart foto's van filmsterren.

Gonnie van Balkum (12), Sanatorium Sint-Jozefheil, Julianapaviljoen, Zaal 1, Bakel (N.-Br.), zou ook graag wat post ontvangen. Ze spaart foto's van filmsterren en postzegels van alle landen.



DE GOUDEN STAD



